

Nieuwsbrief



Info nr 9 – 17 december 2020

CBS 'De Kiel'

Rolderstraat 18 - De Kiel

Postbus 11 - 7848 ZG Schoonoord

0591 - 38 12 18

info@cbsdekiel.nl

www.cbsdekiel.nl



Kerst 2020

Geef licht

Het wordt steeds vroeger donker.

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

Geef Licht

Voor een uitweg in het donker

Geef wat er vaak niet is

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

Zie hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat

Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

En Hij heeft licht

Geeft Licht

Voor een uitweg uit het donker

Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht



Stef Bos

**Wij wensen alle kinderen
en ouders/verzorgers fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021**



www.fiers.nu



Nieuws uit het team

Hoe het gaat op school

Maandagmiddag 14 dec. sijpelde het nieuws binnen dat de scholen gesloten zouden gaan worden. Eerst was niet duidelijk of ook het basisonderwijs hierbij betrokken zou worden. Helaas aan het eind van de dag werd dit wel bevestigd, ook door onze besturenorganisatie.

We hebben toen als schoolteam en met de activiteitencommissie overlegd wat we moesten doen. Voor donderdag stonden de kerstvieringen in alle groepen op het programma, zouden er kerstkaarten gemaakt worden voor onze ouders en andere inwoners van De Kiel.

In allerijl zijn er aanpassingen besproken en doorgevoerd. Het geplande etentje wordt verplaatst naar een moment in januari, zodra de scholen weer open mogen gaan. Vandaag heeft juf Margriet een online viering gedaan. De kerstkaarten zijn gemaakt en zijn waarschijnlijk inmiddels al verspreid. Kortom: in zeer korte tijd hebben we heel veel kunnen organiseren.



Aanwezigheid juf Jeannet

Na de kerstvakantie zal juf Jeannet weer enkele uren per dag op school aanwezig zijn om het werkritme op te pakken. De verschillende taken binnen het schoolteam zijn aangepast. We zijn erg blij met haar terugkeer.

Trefwoord (levensbeschouwing)

In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema voor de eerste twee weken in 2021 is 'Horen'.

Kernwoorden die aan bod kunnen komen, zijn: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.

De Bijbelverhalen die verteld kunnen worden zijn: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13,

Afscheid

Als gevolg van de verhuizing naar Emmen heeft Mick Kuipers (groep 7) deze week afscheid van zijn klasgenoten en van de school genomen. Mick, we wensen jou veel succes toe op je nieuwe school!!!



Vervolgverslag van twee actieve oudermorgens

Na de zeer geslaagde boomsnoeidag (2 dec.) is een groep ouders en buurtbewoners nog twee zaterdagen zeer intensief bezig geweest om alle takken e.d. te versnipperen. Het was een enorme klus waar met man en macht aan gewerkt is.

Het resultaat mag er zijn!! Rondom de bomen aan de voorzijde van de school zijn de perkjes mooi voorzien van houtsnippers. Aan de achterzijde van de school is ook praktisch alles keurig opgeruimd.

Als school zijn we enorm trots op zulke betrokken ouders en dorpsbewoners!! Onze hartelijke dank!

Ps. Medio januari zal de boomchirurg uit De Kiel de twee bomen aan de voorzijde van de school snoeien.

Schoolkring, MR en schoolteam bundelen de krachten

Voor het voortbestaan van onze school is het niet alleen belangrijk dat het gebouw en het schoolplein er goed en uitnodigend uit zien, maar zijn nieuwe leerlingen eveneens een grote noodzaak. Fiers heeft uitgesproken dat de school blijft bestaan! Maar dan zullen er ook leerlingen moeten zijn.

Onder de bezielende leiding van Rogier Vedelaar werken we hard aan onze naamsbekendheid en uitstraling. Mocht u ideeën hebben of andere ouders kunnen interesseren een bezoek aan de school te brengen, neem dan snel contact op met ons. Hoort u dat mensen eraan twijfelen of de school kan blijven bestaan, dan weet u het antwoord.

Een belangrijk punt is ook te weten dat onze school nauw samenwerkt met CBS De Slagkrooie. Die samenwerking maakt ons als kleine school (groot in aandacht) erg sterk.

Korte terugblik Sinterklaasviering

Ruim drie weken zijn de leerlingen en leerkrachten in de ban geweest van het Sintfeest en op maandag 7 december was er niets meer van terug te vinden in school.

Toch willen wij in deze Nieuwsbrief nog even terugblikken op de Sintviering. Het was een bijzondere aankomst van de Goedheiligman. Gespannen stonden de leerlingen te wachten op Sinterklaas. Meester Piet gooide nog wat roet in het eten door zich voor te doen als de vervanger van de Sint.

De Goedheiligman arriveerde niet, zoals verwacht, in een helikopter maar in de trekker van boer Katerberg. Maar voor de leerlingen maakte dat niets meer uit. Het belangrijkste nu was dat de Sint gearriveerd was. Eenmaal binnen nam de Sint alle tijd om met de leerlingen te spreken en hun te vermaken. Hij kwam daardoor ook veel te laat aan bij z'n volgende afspraak.

De dag zelf verliep in bijzondere goede harmonie en het is prachtig om te zien hoe jong en oud zich kunnen verbazen over en genieten van wat er allemaal gebeurt en aandacht hebben voor elkaar.

We willen iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft deze dag tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken. Een laatste woord van dank is bestemd voor de ondernemersvereniging van Schoonoord. Onze leerlingen waren blij verrast met hun cadeautje.



Wijzigingen als gevolg van corona

Na de kerstvakantie willen we de afspraken rond corona weer strakker aanhalen. Zo blijft de afspraak dat ouders niet op het schoolplein mogen komen.

Een uitzondering maken we op die momenten dat ouders en hun kinderen het schoolwerk komen ophalen en/of komen terugbrengen. Hierover krijgt u op een later moment nog aanvullende informatie.

In het geval ouders en/of andere bezoekers in school komen, dan is het verplicht om een mondkampje te dragen.

Bijzonderheden over uw kind en/of het maken van een afspraak kan via de Parroapp gecommuniceerd worden met ons. U kunt desgewenst ook het schoolmailadres van de leerkracht gebruiken. Belangrijk is dat wij als schoolteam de afspraak hebben, te reageren op de app/mails op de werkdagen en dan tussen 08.00 – 17.00 u.

Voor heel dringende zaken buiten de tijden om, kunt u het mailadres/telefoonnummer van meester Piet gebruiken.



Gevonden op: dekiel.info



Nieuws uit de groepen

Vol verwachting wachtten we vanochtend bij de straat. Zou Sinterklaas ook bij ons langskomen? Gelukkig kwam daar de tractor van boer Katerberg aanrijden met Sinterklaas in zijn cabine. Sinterklaas vertelde dat hij met de helikopter wou komen, maar problemen kreeg met zijn helikopter. Gelukkig kon hij uit de helikopter springen met zijn parachute en landde hij in de hooiberg van boer Katerberg.

Boer Katerberg hoorde een harde knal en kwam kijken in de schuur. Daar vond hij Sinterklaas. Hij bracht Sinterklaas met zijn tractor naar ons toe.

In de klas wist Sinterklaas van alles te vertellen over de kinderen. Er werd voorgelezen, gedanst en trucjes uitgevoerd. Sinterklaas vond het prachtig.

Natuurlijk waren er cadeautjes en pepernoten. En toen Sinterklaas weg was, werd er volop gespeeld met het speelgoed en de spelletjes.



Ook was het een geweldige ochtend in de bovenbouw. Wat hebben de kinderen thuis een geweldige surprise en een mooi gedicht gemaakt! Ook de cadeaus waren naar wens. Ook kregen alle kinderen een extra cadeau van Sinterklaas, een gezelschapsspel. We hebben erg genoten! [Kijk voor alle foto's op onze facebookpagina](#)



Zoek de verschillen





Fijne Kerstdagen...



en een gelukkig nieuwjaar!



Fijne Kerstdagen...



en een gelukkig nieuwjaar!

Fijne Kerstdagen...



en een gelukkig nieuwjaar!



Fijne Kerstdagen...



en een gelukkig nieuwjaar!