

# Museum bezoek

## Gevangenis museum van Jan en Sem

We vertrokken om 9:00 van school we zaten bij een hele stomme school in de bus ze zongen alleen maar liedjes maar waren super kinderachtig het was meer dan een halfuur rijden eindelijk kwamen we aan in veenhuizen we zagen de echte gevangenis al we dachten dat we daar heen moesten toen moesten we naar een ander gebouw dat een stuk zaaier er uit zag we liepen die kant op richting de ingang daar gingen we verzamelen en toen mochten we naar binnen toen nam een mevrouw ons weer mee terug en toen gingen we naar langs het slachthuis daar vertelde die mevrouw ons een verhaaltje toen gingen we naar de rode pannen



Daar stond een heel groot hek en daar stond prikkeldraad en stroom op en die mevrouw vertelde dat als je er aan kwam dat je gegrild werd en toen gingen we naar binnen daar stonk het verschrikkelijk toen liet ze ons een cel zien een 1 persoons en een 2 persoons cel toen gingen we naar de isolatiecel daar

stonk het nog erger toen mochten we naar het luchthok daar mochten de gevangenen een half uurtje luchten 's ochtends en 's avonds een half uurtje toen gingen we weer naar buiten toen mochten we naar de ingang rennen en toen gingen we koekjes eten en wat drinken toen mochten we naar de auto's toe daar mochten we nog niet in kijken we liepen naar een andere gevangenis daar waren politie cellen daar was prikkeldraad in de dakgoot als je dat door knipte schoot het uitelkaar er zaten een soort mesjes aan en toen gingen we naar binnen en daar waren alle maal deuren aan de muur en die waren heel dik allemaal anders de ene was oud en de andere nieuw en er waren 5 verschillende cellen de oudste zat alles vast aan kettingen ze hadden toen nog een poepdoos en de andere cel was alles iets moderner en toen gingen we naar de politie busjes daar pasten 13 gevangene in en er waren ook pantserauto's en die waren heel sterk en toen gingen we naar binnen we gingen we naar dikke dirk die had een worst gejat en nu moetie als pisaaltje staan er stond daar ook een botten breker die echt is gebruikt je mocht 9 keer slaan en 8 keer op de 4 ledematen en de 9 de keer op het hart geslagen of het hoofd werd er af gehakt. Toen gingen we naar de madurodam bouw van het museum van veenhuizen het was net echt en er waren ook pijnlijke dingen een duimklem aan de tafel waren bordjes met de naam van de gevangene waren vast gemaakt toen gingen we naar slaaphutten daar was kato en die zei dat niet leuk was in het cachot in veenhuizen en toen gingen we weer naar binnen jas en tas meenemen en toen gingen we naar de bus en wij waren eerder dan de andere school die dachten dat hun achter in konden maar zat c.b.s de kiel er al en de bron kon het niet hebben en ging zeuren en toen waren we weer in de kiel aan ge komen einde en het was super leuk



= schandpaal

## Verslag Jonnick en Jarno gevangenis museum,

We kwamen aan met de bus en we kregen een rondleiding. We gingen naar de cellen, er waren in totaal 80 cellen voor 4\$ Per dag kon je een tv huren. Ook kon je een half uur naar buiten en er waren stalen bedden. Verder waren er grote hekken met stroom, er zit 200 volt op je word dan gegrild. De mevrouw liet ons allerlei oude straffen zien: de botten kraker, de galg, de pisaal, hand hakker naar beneden gooier van 100 meter hoog, vinger hakker, benen mepper. We zagen ook dingen van vroeger zoals de slaapkooi.

Einde



